



Family Heemstra

Nieuwsbrief 17

Voorjaar 2015

Wij, Jakob Jan en Boukje, wonen met onze kinderen Manoah, Jiddo, Kamiel en Luuk in Maseru, de hoofdstad van Lesotho om medisch zendingswerk te doen en zo Gods liefde uit te delen.

Eind maart hopen we definitief terug te komen naar Nederland: een hele omschakeling!

Je kent het nummer "Afscheid nemen bestaat niet" misschien wel, we hoorden 'm bij de Passion ook langskomen. Hoe sneller ons vertrek eind maart dichterbij komt, realiseren we ons dat afscheid nemen wel degelijk bestaat. Maar de volgende zin klopt aan de andere kant ook wel weer: "Ik ga wel weg, maar verlaat je niet." In hart en gedachten blijft Lesotho bij ons.

Vrijwilligers

We zijn heel blij dat tot het laatste moment we hier nog mensen mogen ontvangen! Terwijl we dit schrijven hebben we onze familie op bezoek. Heel fijn om ons leven hier nog te mogen delen en ook voor de kids goed dat ze straks wat meer bekende gezichten hebben in Nederland.

Begin maart verwachten we twee studentes die hier hun stage gaan lopen bij het weeshuis Beautiful Gate en in de jeugdgevangenis. Ook komt er een pas afgestudeerd stel een jaar vrijwilligerswerk doen hoog in de bergen als docent op de school daar en als arts in het ziekenhuis. Sinds een paar maanden zijn we hun komst aan het voorbereiden. We zijn heel blij dat

we hen op de valreep nog kunnen ontvangen en een beetje wegwijs kunnen maken hier.

Als je nieuwsgierig bent, neem eens een kijkje op voetjesinlesotho.weebly.com In de toekomst blijft Kele samenwerken wat betreft de plaatsing van studenten en vrijwilligers.

HIV = voorlichting

Wat heel bemoedigend is, is dat Kele zelf initiatief neemt om HIV-voorlichting te geven en andere Sotho's erbij betreft. Hij schrijft uit eigen beweging verslagen van alles, een goede gewoonte voor als we straks hier niet meer wonen. We blijven wel betrokken bij het werk hier, door een coördinerende functie bij MMMI te vervullen voor Zuidelijk Afrika. Een voorbeeld van een van zijn verslagen:

Report outreach 15 January 2015

"We started with a prayer followed by introducing us to the youths. We watched a movie from Heartlines [programma van Youth for Christ] based on self-control that takes 50 minutes. We entertained some questions in small groups immediately after the movie based on self-control as they had a privilege to watch a movie in their village without the noise of a electrical generator since there is no electricity in their village. They were very happy to watch a movie. We told the Joseph's story from the Bible (Genesis 39:6-23) to explain the elements of self-control. We also used some dolls to explain the benefits of self-control and I shared my testimony from my family where my brothers and sisters were teasing and mocking my mother while they found that my mother is HIV Positive. I shared it in the light to support those who are infected or affected by the HIV and AIDS. We then played a myth game.

There were 58 youth between the age of 13 and 35 and among them there were 3 shepherds whom we gave them some audio Bibles."





Gezinsleven

Ons huis wordt stukje bij beetje leger van alle dingen die we weggeven en verkopen. We merken dat het goed is voor de kids dat ze ook aan hun dagelijkse omgeving zien dat we gaan verhuizen. Manoah zei afgelopen weekend: "Ik ga het hier wel missen, hoor."

Manoah wilde graag een yardsale (rommelmarkt in je tuin) organiseren om ook alvast wat kleine dingen te verkopen. Ze verraste ons door te vragen: "Wij hebben al genoeg. Mag ik het geld gebruiken om audiobijbels van

te kopen en iets speciaals voor arme mensen te kopen?"

Uiteindelijk hadden we nog genoeg audiobijbels en heeft Manoah besloten van het geld het schoolgeld te betalen van een meisje dat haar beide ouders verloren heeft. Haar juffen waren heel enthousiast en schreven er een blog over: crossingthelinelesotho.blogspot.com

Afscheid

De mensen van de missiepost waar Jakob Jan in de kliniek werkt, zijn al maanden een varken aan het vetmesten voor het afscheidsfeest. Feestvarken wordt hier wel heel letterlijk geïnterpreteerd. We zijn benieuwd! Verder zijn we ons heel bewust van veel laatste dingen die we doen, mensen die we voor de laatste keer zien. Verdrietig aan de ene kant, aan de andere kant zijn we heel dankbaar dat we zo veel hier hebben om te missen.

Terugkomst

We komen op 30 maart aan op Schiphol. De kids hebben er erg zin in: in Nederland, maar ook in de

reis want we zitten bovenin een dubbeldekker. Hun enthousiasme werkt aanstekelijk. We hebben nog geen feestje o.i.d. georganiseerd, we hopen jullie te kunnen ontvangen tijdens een housewarming in onze nieuwe huis. We zijn hard op zoek naar een (tijdelijke) woning in Assen, als je een tip hebt horen we het graag!

We kregen de vraag wat we allemaal nog nodig hebben voor ons nieuwe huis. Als je het leuk vindt om mee te helpen ons huis in te richten kun je kijken op www.lijstje.nl/familyheemstra Of als je liever een gift geeft, kan dat natuurlijk ook. Als je het in februari overmaakt (of uiterlijk 24 maart), krijgen we het nog in maart binnen zodat we het hebben wanneer de meeste kosten gemaakt moeten worden. Bijkomend voordeel is dat we over dit bedrag dan nog geen belasting hoeven te betalen.

Nou, we kunnen de weken al aftellen en zeggen: tot snel!



Lieve groeten en God's zegen,
Jakob Jan &
Boukje,
Manoah, Jiddo,
Kamiel en Luuk

BELANGRIJK

- Aankomst 30 maart
- Heb je een tip voor een (tijdelijke) woning in Assen? Mail ons op: mail@familyheemstra.nl
- Wil je helpen ons huis in te richten? www.lijstje.nl/familyheemstra Tweedehands is geen probleem!
- 28 februari verkiezingen in Lesotho, bid je mee?

ADRES	CONTACT TFC	WAT KAN JIJ DOEN?	STEUNEN? BEDANKT!
Familie Heemstra p/a Norritstraat 9 9804 RG Noordhorn mail@familyheemstra.nl + 26657022107	Fokke & Hannah Zandbergen mail@fokkehannah.nl 06 - 44778003	- financieel steunen: eenmalig of structureel - Nieuwsbrief, -mail en site lezen - mail/post/berichtje sturen - Meebidden Geef 't door op de site!	Als je ons financieel wilt steunen kun je je gift (fiscaal aftrekbaar) overmaken op: Rekening NL56 SNSB 092.26.22.507 t.n.v. : VBG o.v.v. : familie Heemstra of vanaf 24 maart: NL34 RABO 0375839135 (niet aftrekbaar)